

Reseberättelse

Med en skräckblandad förtjusning började jag min resa till Biella i Italien och World Federation of Master Tailors Kongress. Hur mycket kläder skulle man ha med sig. Det var ju dresscode varje dag och kväll. Efter mycket velande fram och tillbaka fick jag ihop ett gäng. Kavajer och liknande tar stor plats så de fick bli två väskor som åkte med.

Resan började på söndagen den 30/7 från Köpenhamn med mellanlandning i Wien. Man är ju alltid lite orolig att bagaget inte hinner med när man byter flyg men allt gick bra och det var med när jag kom fram till Milano. Där blev jag mött av en representant men fick vänta ett tag på fler deltagare, dels tre från Stockholm och ett gäng från Dubai.

Resan med buss tog ca en timme innan vi var framme i Biella. Staden är väl mest känd för att det finns många textilproducenter där och många är kända och världsledande. Efter uppackning och lite vila blev det en tidig middag och sedan i säng. Det hade varit en lång dag.

Måndagen 31/7 Registreringsdag. Vi var några stycken från den svenska delegationen som promenerade till kongresscentret i det soliga och varma vädret. Det visade sig att vi var lite för tidiga så vi satte oss på en närliggande lokal bar och inmundigade lite förfriskningar. Efter registreringen blev det mingel och fick träffa några till ur den svenska delegationen. Denna gång var det 16 som deltog, flest antal någonsin.

Senare på eftermiddagen deltog jag i ett möte med representanter från alla länderna, 34 st, och WFMT styrelse. Det var lite spännande att se hur det gick till. Efter en kort visit på hotellet avgick bussen till kvällens middag uppe i bergen på Santuario di Oropa. Ett kloster som bl.a. är berömt för den svarta Madonnan. En mycket trevlig middag med trevligt sällskap.

Tisdagen 1/8 Invigningen. Som representant för Sverige skulle jag delta i invigningsceremonin tillsammans med Maria Halasz som bar den svenska flaggan. Hade fått besked på mötet dagen innan att vi skulle vara där 8.30 för att kunna repetera. Och som plikttrogen svensk var vi först på plats tätt följd av koreanerna. Det blev inte så mycket repeterande. Där emot en del väntan tills vi fick vår plats i paraden. Jag kände en stor stolthet att få vara med och representera vårt land och förbund. Efter paraden blev det invigningstal och utdelat hedersbetygelser till flera personer.

Efter en smakrik lunchbuffé åkte vi på studiebesök hos tygproducenter. Vi blev uppdelade i två grupper och besökte Drago och deras spinneri. Vi fick också känna och titta på deras tyger men tyvärr fick vi inte köpa något. Kvalitén är exklusiv och man förstår varför tygerna är så dyra när man sett processen för att ta fram dem. Efter studiebesöket blev vi bussade till en golfklubb där det var uppdukat en stor buffé med italienska delikatesser och vin, öl, aperol och annat. Mycket trevligt ordnat.

Onsdag 2/8. Förmiddagen ägnades åt ett öppet möte om hur världsfederationen skall växa och hur det ser ut för skraddare runt om i världen. En intressant diskussion om skraddarnas villkor. Det ser ut som om vi brottas med samma problem var vi än befinner oss. Hur skall man få yngre att intressera sig för yrket och hur skall vi stärka vår identitet bl.a.

Efter lunchen blev det ytterligare ett studiebesök. Denna gång blev det Reda som vi besökte. Här fick vi se hela processen från spinneri till väveri och färdig produkt. Tygerna är helt fantastiska men vi fick tyvärr inte köpa något här heller. Kan tänka mig att det hade tagit för lång tid. Vi var ju över 100 personer i varje grupp. Efter besöket blev vi bussade till en annan producent och ännu en buffé med italiensk mat och dryck. Fantastiskt gott. Ett mycket trevligt koncept som underlättade mingel och att knyta nya kontakter.

Torsdag 3/8. Förmiddagen ägnades åt en paneldiskussion om hållbarhet inom skrädderi och tygbranschen. De fyra företagen som vi besökte fick också presentera sig och berätta hur de jobbar med hållbarhet. Mycket intressant.

Efter en välsmakande lunchbuffé så var det jämförelsetävlingen. Varje land kan ha två deltagare, en dam och en herre. De får samma tyg och skall skapa ett plagg så kreativt som möjligt. Sverige hade en deltagare med. Efter det så var det deltagarna i Golden Needle & Thread tävlingens tur att visa upp sig. Där hade de fått ett tyg tillsänt och börjat på det hemma som sedan skulle avslutas på plats. De hade 8 timmar på sig. Det var roligt att se resultaten. Där var också en knapphålstävling. Den som kunde sy det mest perfekta knapphål för hand vann.

Sedan bar det i väg till hotellet för att byta om för vidare transport till den italienska modevisningen. Den var belägen på ett av Biellas vackra torg Piazza Cisterna. Det var en fantastisk visning med många vackra kläder från Italiens duktiga skräddare. Efter visningen blev det galamiddag på ett närbelägna Palazzo La Marmora. Mycket god mat och dryck. Blev en rätt sen tillställning och var inte i säng förrän 01.30 på natten.

Fredag 4/8. Sista dagen. Det var ordnat en utflykt för alla deltagare till La Venaria Reale. Ett fantastiskt barockpalats utanför Turin. Tyvärr kunde jag inte följa med på det utan var med på ett möte med delegaterna och WFMT styrelse för att välja ledamöter och ny ordförande. Ett annat och nog så viktigt val var att bestämma var nästa kongress skall vara någonstans. Det blev Seol i Syd Korea. Till ny ordförande valdes Gaetano Aloisio. Vår svenska representant i styrelsen valdes om.

Eftersom vi inte kunde följa med på den stora utflykten ordnades en för oss i stället. Den gick till Orta San Giulio. En pittoresk by beläget vid Orta sjön. Där fick vi en trevlig lunch med utsikt över sjön. Tillbaka igen efter en regnig busstur till hotellet för att byta om till den internationella modevisningen och galamiddagen. Som tur var slutade det att regna tills vi skulle med bussen till visningen. Alla var ju uppklädda till tänderna så man ville inte bli blöt. Det blev lite förseningar eftersom både stolar och podiet behövdes torkas av. Visningen hölls på samma ställe som dagen innan. Det var också en fantastisk visning från många av de olika delegationerna som deltog på kongressen. Det är så roligt att se all den fantastiska hantverksskicklighet som finns runt om i världen. Även Sverige visade en fantastisk klänning.

Efter visningen blev det galamiddag på Palazzo Gromo Losa inte så lång ifrån torget. Eftersom det dragit ut lite på tiden så serverades middagen inte förrän vid midnatt. Även denna gång var middagen och vinerna utsökta. Var i säng 02.30. Som tur var så kunde ja ha lite sovmorgon innan jag skulle checka ut från hotellet. På lördagen tillbringades några timmar i Biella för att sedan transporteras till Milano där jag hade sista natten innan flyget hem tidig söndagsmorgon.

Vad tar man då med sig efter en sådan här kongress. Framför allt är det mötena med alla kollegor världen över. Det har varit så roligt att lära känna nya skraddare och inte minst de svenska deltagarna lite bättre. Att vi har ungefär samma saker som vi måste jobba med som att få yngre att vilja lära sig yrket så att hantverket kan leva vidare. Jag hoppas innerligt att jag kan åka på nästa kongress 2025.

Peter Magnusson

Ordförande

Sveriges Skrädderiförbund.